

LỊCH SỬ LỚP 7

Giáo viên hướng dẫn: Cô giáo Nguyễn Thị Xuân. Số điện thoại: 0903502619

Học sinh: Từ lớp 7/1 đến lớp 7/12 của trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, Quận Liên Chiểu.

Lời dặn học sinh khi thực hiện vở học môn lịch sử lớp 7.

- Môn lịch sử lớp 7 được học 2 tiết /1 tuần, cả năm học.
 - Vở: Có bao bì, có nhãn tên.
 - Ghi chép trong vở: Học sinh chỉ được dùng bút có màu mực tím, xanh, đen. Không được dùng bút đỏ để ghi vào vở (bút đỏ dành cho thầy cô ghi khi kiểm tra bài, vở của học sinh). Gạch chân các tiêu đề mục.
- * Học sinh đọc sách giáo khoa, chép ý chính của bài mới (ở phần A phần) vào vở để học và tập trả lời câu hỏi bài tập (ở phần B).

Phần A. Bài học mới

Tuần 1: (Từ 07/9 đến 11/9/2020)

Tuần 1. Tiết 1

Chương I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1 : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (THỜI SƠ - TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI)

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

a. Hoàn cảnh lịch sử

- Cuối thế kỉ V, người Giéc Man đã tràn xuống lãnh thổ của đế quốc Rô ma. Khi vào lãnh thổ Rô ma người Giéc man đã :
 - + Thành lập các vương quốc mới như: Ăng - glô Xắc - xông; Phơ - răng; Tây - gốt; Đông - gốt sau này phát triển thành các vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a...
 - + Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma chia cho nhau, tướng lĩnh quân sự và quý tộc được chia nhiều hơn.
 - + Phong tước cho tướng lĩnh quân sự, quý tộc.

b. Những biến đổi trong xã hội

- Những người có nhiều ruộng đất và tước vị trở thành lãnh chúa phong kiến.

- Nô lệ và nông dân bị mất ruộng đất trở thành nông nô, sống lệ thuộc lãnh chúa.
- . Từ đó xã hội phong kiến hình thành.

2. Lãnh địa phong kiến.

- Lãnh địa: Là vùng đất rộng lớn của lãnh chúa, mỗi lãnh chúa có lãnh địa riêng.
- Lãnh chúa: Sống xa hoa, đầy đủ.
- Nông nô: Đói nghèo cực khổ, họ phải đóng nhiều thứ thuế nên đấu tranh chống lãnh chúa.
- Đặc trưng kinh tế: Kinh tế lãnh địa mang tính chất tự cung, tự cấp, đóng kín

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại.

- Nguyên nhân ra đời: Cuối thế kỉ XI do nhu cầu sản xuất và trao đổi, buôn bán, họ lập ra xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn sau này trở thành thành phố lớn gọi là các thành thị trung đại.

Đặc trưng kinh tế: Sản xuất thủ công và buôn bán. Cư dân trong thành thị chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

- Hoạt động: Thợ thủ công và thương nhân lập ra phường hội, thương hội để sản xuất buôn bán.

- Vai trò: Thúc đẩy sản xuất và buôn bán, làm cho xã hội phong kiến ở châu Âu phát triển.

B. Câu hỏi bài tập

Câu 1: Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô ma, người Giéc man đã làm gì?

Câu 2: Ở thời kì trung đại, nền kinh tế thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

.....